

Multiculturele fietstocht door Harderwijkse natuur

Met twintig man rijden we over het Beekhuizerzand. Een stel mannen uit het azc en de rest gewone 'Harderwikers'. Tijd voor een pauzemoment bij het uitkijkpunt. De meeste mannen kijken vol verbazing rond. Een mini-woestijn hadden ze hier in het natte Nederland niet verwacht. Iemand vertelt dat hem dit doet denken aan zijn eigen vluchtreis door de woestijn. Een ander klimt een boom in en maakt een paar selfies.

Tijd om weer op de fiets te stappen en door te rijden naar de herinneringsplek in het bos waar in de Tweede Wereldoorlog een bommenwerper is neergestort. Evert, onze ploegleider, vertelt over deze periode in de Nederlandse geschiedenis en staat stil bij de jonge leeftijd van de overleden bemanningsleden. Er wordt voor vertaling gezorgd in Arabisch en Farsi.

We drinken nog wat en rijden verder. Dan haalt iemand me in met een Tour de France-tempo. Ik maak vaart en probeer hem bij te houden. Als hij wat inhoudt, knoop ik een gesprek aan en vertelt hij me dat hij als jonge man Nederland is en zijn familie in Sierra Leone woont. Erg onzeker of hij hier mag blijven. De spanning spat ervan af, zijn sprintje helpt hem ontladen. Moe en blij arriveren de mannen bij het azc.

Voor de mannen van het azc organiseren we onder de naam 'House of Joy' activiteiten. Ook kregen we een leuke rondleiding in de molen en waren we met een gids in de Grote Kerk. Vind je leuk om een keer aan te haken? Van harte welkom.

Rien Bregman, rien.aafke@solconmail.nl.



Vluchtelingmaatjes gezocht

We zijn op zoek naar een maatje voor een aantal vluchtelingen. Het gaat om een vriendschappelijk contact waarin mensen ook onze taal beter kunnen leren spreken. Voor meer informatie kun je mailen naar vluchtelingmaatjes@gmail.com.

* Een 43-jarige vrouw uit Afghanistan. Zij woont als statushouder in Harderwijk. Zij is analfabeet en wil graag beter Nederlands leren spreken.

* Een 37-jarige vrouw uit Iran. Zij woont als statushouder in Harderwijk met haar man en 2 kinderen.

* Een 52-jarige man uit Syrië. Hij woont met zijn vrouw en 3 kinderen als statushouder in Harderwijk. Zij zijn nu 6 jaar in Nederland.

* Een 45-jarige vrouw uit Iran. Zij woont nu nog op het azc, maar heeft een verblijfsstatus gekregen en hoopt op een woning. Zij spreekt -naast Farsi- een beetje Nederlands en Engels. Zij heeft in Iran gewerkt in het bankwezen.

Moestuin op azc

We zijn op zoek naar iemand die een groepje bewoners op het azc wil ondersteunen bij het bewerken van het moestuintje. Voor meer informatie kun je mailen naar:

vluchtelingmaatjes@gmail.com of bellen naar 06-19085195.

Uit de praktijk: "Internationale dienst is indrukwekkend"

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: ds. David Kroeze.

"Een van de meest indrukwekkende momenten in mijn werk als dominee vind ik de internationale dienst. Nergens vind ik zo'n sterke geloofsbeleving, nergens merk ik zo'n openheid naar wat méér is en zo'n honger naar vervulling. Dat zal vast te maken hebben met de situatie waarin veel bezoekers zitten: mensen vaak uit het azc, met angst en onzekerheid over de toekomst.

Na een dienst zijn er altijd wel mensen met wie ik bid. Nood leert bidden, zegt een spreekwoord, maar dat betekent ook echt wat. De kracht van deze gebeden vind ik sterk voelbaar.

Ik breng hun gebed naar voren in mijn woorden en daarin ontvang ik hun toewijding en vertrouwen. Vaak voelt hun overgave op zo'n moment veel groter dan de mijne. Voor mij is het geven en nog meer ontvangen.

Mijn wens is dat ze moed en kracht mogen krijgen om verder te gaan op hun weg vol angels en distels, weerstand en onmacht. Bestaanszekerheid kun je niet geven, wel een beetje houvast in geloof. Mijn gebed is telkens dat, wat er ook gebeurt, God bij hen mag zijn.

Eén van de vluchtelingen is een vriend geworden. Een politiek vluchteling die de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen. Nu zijn land van oorsprong weer veilig is voor hem, bouwt hij daar zelfstandig een ziekenhuis. Dat doet hij met het schamele geld dat hij hier verdient met zijn baan in de zorg. Ik kan daar alleen maar met grote bewondering naar kijken, en God bidden dat er telkens mensen zullen zijn die zo kunnen opstaan uit hun ellende, en die als Christus een nieuw leven krijgen."



Open azc dag op 28 september

Op zaterdag 28 september doet het azc in Harderwijk weer mee aan de Open azc dag, van 13.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen, bewoners en medewerkers van het azc ontmoeten en deelnemen aan diverse activiteiten. Ook zijn er lekkere hapjes en is er een informatiemarkt, waar ook de werkgroep Kerk en Vluchteling aanwezig is. Iedereen is van harte welkom! Zie ook: www.coa.nl/nl/open-azc-dag

Agenda

Internationale diensten: 15-09 Sefanja, 22-09 Petrakerk, 29-09 Bethelkerk, 06-10 PGH De Regenboog, 13-10 EGH, 20-10 Het Visnet, 27-10 Dorpskerk, 03-11 De Zaaier, 10-11 HG De Regenboog, 17-11 Baptistengemeente, 24-11 Youth United, 01-12 Grote Kerk, 08-12 Plantagekerk.

Mannenavond: 16-09, 07-10, 21-10, 04-11, 18-11, 02-12 om 19.00 uur in House of Joy.

Women Meet & Greet: 14-10, 11-11 en 09-12 om 19.30 uur in House of Joy.

Open azc dag: 28 september van 13.00-16.00 uur.

Colofon

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Nummer 45 – september 2024

Contact: kvharderwijk@gmail.com

www.facebook.com/internationalchurchharderwijk

Steun ons werk: Giro NL93RABO0373721145 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling



KERK & VLUCHTELING
HARDERWIJK